

Η ταφή του βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄, της βασίλισσας Όλγας και της βασίλισσας Σοφίας, 1936

Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή αποχώρησε από το θρόνο κατ' απαίτηση των Συνταγματάρχων Πλαστήρα και Γονατά οι οποίοι ηγήθηκαν εξέγερσης του στρατού και του στόλου στις 11 Σεπτεμβρίου 1922. Στις 27 Σεπτεμβρίου 1922 ο θρόνος πέρασε στο Διάδοχο Γεώργιο, ο οποίος ονομάστηκε Γεώργιος Β΄.

Ο θάνατος βρήκε τον Κωνσταντίνο στις 11 Ιανουαρίου του 1923 σε ένα ξενοδοχείο στο Παλέρμo της Σικελίας από ανακοπή καρδιάς. Ο βασιλιάς ενταφιάστηκε στην κρύπτη της ρωσικής εκκλησίας της Φλωρεντίας στην Ιταλία.

Το 1935, με την αποκατάσταση της βασιλείας και την επιστροφή του Γεωργίου Β΄, τέθηκε το θέμα της επιστροφής στην Ελλάδα, της σορού του Κωνσταντίνου, της μητέρας του, Βασίλισσας Όλγας, και της συζύγου του Βασίλισσας Σοφίας, που είχαν πεθάνει εκτός Ελλάδος. Η κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά, απέστειλε το θωρηκτό «Αβέρωφ» στο Μπρίντιζι για να παραλάβει τα οστά του Κωνσταντίνου, της μητέρας του, Βασίλισσας Όλγας, και της συζύγου του Βασίλισσας Σοφίας, οι οποίες είχαν ενταφιαστεί στην κρύπτη της ρωσικής εκκλησίας της Φλωρεντίας στην Ιταλία.

Το πλοίο κατέπλευσε στον Πειραιά στις 17 Νοεμβρίου 1936, από όπου με επίσημη πομπή οι σοροί μεταφέρθηκαν στη Μητρόπολη Αθηνών για λαϊκό προσκύνημα έξι ημερών. Ακολούθως, στις 22 Νοεμβρίου, τα οστά τους τοποθετήθηκαν στο βασιλικό κοιμητήριο στο Τατόι.



Η κρύπτη της ρωσικής εκκλησίας της Φλωρεντία στην Ιταλία, όπου είχαν ενταφιαστεί ο Κωνσταντίνος Α΄, η Σοφία και η Όλγα.



Στην παραπάνω φωτογραφία φαίνονται ο Ιωάννης Μεταξάς, σύσσωμο το Διπλωματικό Σώμα, το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Ελληνικός Στρατός αλλά και πλήθος απλού κόσμου οι οποίοι συνόδευσαν με βαθύτατη συγκίνηση τον Βασιλέα Κωνσταντίνο, την Βασίλισσα Σοφία και την Βασιλομήτορα Όλγα μέσα από τους δρόμους της Αθήνας μετά την νεκρώσιμο τελετή στην Μητρόπολη των Αθηνών. Τα οστά της βασιλικής οικογένειας οδηγούνταν στην τελευταία τους κατοικία, στο βασιλικό κοιμητήριο στο Τατόι.





Αναστάσιος Καδδάς (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100010722467570>)



Ο Βασιλεύς Γεώργιος Β΄ σε διάγγελμα του προς τον Ελληνικό Λαό την 30η Νοεμβρίου 1936

" Εκπληρών την θερμήν επιθυμίαν του Ελληνικού Λαού και την ιδίαν Εμού ιεράν υποχρέωσιν , επανεφέρων τας Σεπτάς σωρούς των αιμνήστων Γονέων Μου και της αιμνήστου μάμμης Μου εις τους κόλπους της πατρίου Ελληνικής Γης, την οποίαν τόσοσ ηγάπησαν. Η κατά την περίστασιν ταύτην επιδειχθείσα εκ μέρους όλων των τάξεων του Λαού καθ'άπασαν την Ελλάδα βαθυτάτη ευλάβεια προς τον αείμνηστον Βασιλέα Πατέρα Μου, την αείμνηστον Βασίλισσαν Μητέρα Μου και την αείμνηστον Βασίλισσαν Μάμμην Μου καθώς και τα γενικώς εκδηλωθέντα παρ'όλου του Λαού αισθήματα αγάπης, πίστewς και αφοσιώσεως προς τον Βασιλικόν Μου Οίκον Με συνεκίνησαν βαθύτατα. Προς τον προσφιλή Μου Λαόν , ο οποίος και εις την περίστασιν ταύτην, την τόσοσ ιεράν, απέδειξεν εν πλήρει ενότητι ιδεών και αισθημάτων πόσο άρρηκτοι είναι οι δεσμοί, οι οποίοι μας συνδέουν , εκφράζω εξ όλης της ψυχής τας βαθύτατας ευχαριστίας Μου"



Ιωάννα Φωκά-Μεταξά (<https://www.facebook.com/ioannismetaxas.gr/>)

Στο Ημερολόγιο του Ιωάννη Μεταξά συναντούμε το εξής κείμενο του Βασιλέα Κωνσταντίνου προς τον Μεταξά: **Εσύ Μεταξά μια μέρα θα είσαι στα πράγματα. Γνώριζε ότι επιθυμώ να ταφώ στην Ελλάδα.** Στις 22 Νοεμβρίου 1936 εκπληρώθηκε εκ μέρους του Βασιλέως Γεωργίου Β', που είχε με δημοψήφισμα επανέλθει το 1935, η επιθυμία των γονέων του Κωνσταντίνου και Σοφίας. Η κηδεία έγινε ήταν πλέον η εποχή της διακυβερνήσεως της Ελλάδος από τον Ιωάννη Μεταξά, καθεστώς 4ης Αυγούστου.



<https://ioannismetaxas.gr/ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ%2017%20ΝΟΕ%201936.pdf>



<https://ioannismetaxas.gr/ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ%2018%20ΝΟΕ%201936.pdf>



<https://ioannismetaxas.gr/Η%20ΒΡΑΔΥΝΗ%2017%20ΝΟΕ%201936.pdf>



<https://ioannismetaxas.gr/Η%20ΒΡΑΔΥΝΗ%2018%20ΝΟΕ%201936.pdf>

