

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ

15 Δεκ. 1941



Δὲν δύναται νὰ ὑπάρξῃ μία φυλὴ ἃν
δὲν δημιουργήσῃ πολιτισμὸν ἰδικὸν τῆς.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ
ΣΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ
— ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗ —
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ένα ώραιότερο, έπιστημονικώτερο και ήθικώτερο αύριο, είχαν άποκαιρό το ποθετηθῆ σε δεύτερη μοίρα: τὸ ἄτομο εἶχε ὑψώσει τὸ δικό του συμφέρον πάνω άπο τὸ συμφέρον τῆς διότητας, είχαμε γίνει δῆλοι ταπεινοὶ ἐπαγγελματίες· τὴν ἀρρώστεια μας αὐτῇ διαπίστωσε δ ὁ Ι. Μεταξᾶς. Καὶ βροντοφώνησε: «Ἐλληνες, εἶναι ἀνάγκη νὰ καταλάβετε πῶς ἔκει ποὺ λατρεύεται δ ἀτομισμός, μοιραία μιὰ μέρα θὰ ἔρθη δ μαρασμός, η ἀποσύνθεση καὶ τελευταῖα δ θάνατος.»

Πόσον ἀληθινὰ ἦταν τὰ λόγια τοῦ Κυβερνήτη, φάνηκε άπὸ τὴν πρώτη ημέρα ποὺ κηρύχτηκε δ πόλεμος. Ο Ἐλληνας, παρα-

μερίζοντας τὸν ἑαυτόλη του, ἔαναδρῆκε τὴν πίστη πρὸς τὰ ἴδαινικά του, τὸν δημιουργικὸν ἐνθουσιασμό του, ἔνιωσε τὴν ψυχή του νὰ πληριμπρίζῃ άπὸ ἀγάπη καὶ καλωσύνη, καὶ σὰν ἔνας ἀνθρωπος, μιὰ ψυχή, μιὰ ἰδέα, γραφει μῆνες τώρα, κεῖ πάνου στὰ βουγὰ τῆς Ἀρδανιτιάς, τὶς πιὸ δοξασμένες σελίδες τῆς Ἐλληνικῆς Ἰστορίας.

Ο Ι. Μεταξᾶς μᾶς θύμισε κάτι ποὺ τὸ εἴχαμε λησμονήσεις: Πῶς πρέπει νὰ εἰμαστε ἀληθινοὶ κι' ὅταν μιλᾶμε, κι' ὅταν γράφουμε, κι' ὅταν δουλεύουμε, κι' ὅταν δημιουργοῦμε, κι' ὅταν πολεμᾶμε.

Οφείλουμε γὰ τοῦ εἴμαστε εὐγνώμονες.

Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Πρόεδρος τῆς Ἐταιρείας
Ἐλλήνων Θεατρικῶν Συγγραφέων

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Ἡ μεγάλη καὶ βαρειὰ ἀπώλεια, ποὺ θρηνεῖ ὅχι μόνον δῆλη ἡ Ἐλλάς, ἀλλὰ καὶ δῆλος δ πολιτισμένος κόσμος, ἡ ἀπώλεια τοῦ Ἐθνικοῦ μας Κυβερνήτη, συνεκλόνισε ἐντελῶς ξεχωριστὰ τοὺς ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν καὶ τῆς μουσικῆς.

Γιατὶ τὸ μεγάλο, πολύτροπο καὶ πολύμορφα δημιουργικὸν καὶ ἀναπλαστικὸν ἔργο τοῦ Ιωάννου Μεταξᾶ, παρουσιάζει τόσες πολύχρωμες ἀναλαμπές, τόσες φωτερὲς ἀχτίδες, ὥστε νὰ φωτίζουνε κάθε ἀπόχρωση, κάθε οκλάδο τῆς σύγχρονῆς μας πνευματικῆς καὶ δλικῆς ζωῆς.

Ἡ νέα Ἐλληνικὴ τέχνη, σὲ δῆλες τῆς τίς μορφές, βρήκε τὴν πιὸ στοργικὴ φροντίδα ὅχι μόνο άπὸ τὸ δυνατὸ Κυβερνήτη, ἀλλὰ καὶ άπὸ τὸν ἀνθρωπὸ τὸν ἀσύγκριτο σὲ πραότητα καὶ ἀγάπη, ποὺ τὴν φανέρωνε σὲ κάθε ἔργατη, σὲ κάθε ἀγωνιστὴ τῆς τέχνης τῆς Ἐλληνικῆς.

Ἐτσι, μέσα στὰ πέντε σχεδὸν χρόνια ποὺ δ Ἰωάννης Μεταξᾶς ὀδηγοῦσε τὸν Ἐλληνικὸν λαὸ στὰ πεπρωμένα του, τὰ γράμματα, τὸ θέατρο, οἱ καλές τέχνες, ἡ μουσική, εἰδανε νὰ πραγματοποιοῦνται τὰ περισσότερα άπὸ τὰ τολμηρότερά τους ὅνειρα.

Δὲν μοῦ ἐπιτρέπει δ χῶρος, ἀλλὰ δὲν εἴμαι καὶ δ ἀρμόδιος νὰ ἐπεκταθῶ καὶ νὰ ἀγαλύσω τὴν κολοσσιαία καὶ μεγίστης σημασίας ἐργασία ποὺ ἔγινε στοὺς διαφόρους κλάδους τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν δπὸ τὴν ἔμπνευση καὶ τὴν δδηγία τοῦ Ιωάννου Μεταξᾶ.

Θεωρῶ δημος ἵερο μου καθῆκον νὰ πῶ δυὸ λόγια γιὰ τὸ τί προσέφερε εἰδικώτερα στὴ μουσικὴ ζωὴ τοῦ τόπου.

Πραγματοποίησε μερικὰ άπὸ τὰ πιὸ ζωτικὰ καὶ τὰ πιὸ ἐπιταχτικὰ γιὰ τὴ μουσικὴ μας πρόδοτο ζητήματα, ποὺ χωρὶς τὴν πραγματοποίησή τους ἡ μουσικὴ μας μαρινόταν καὶ ἔφθινε κάθε μέρα.

Ἐτσι, ἡ ὕδρυση τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ, ἔκτὸς άπὸ τὴν δλῶς ἔξαιρετικὴ κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ τῆς σημασία, ἀποτελεῖ, δπῶς μάλιστα ἔξελισσεται δπὸ τὴν σημερινὴ του διεύθυνση, ἀληθινὴ εὐεργεσία γιὰ τὸ μουσικό μας κόσμο.

Ταλέντα ποὺ ἔμεναν ἀγνοητένα ἡ περιφρονημένα στὸ περιθώριο, βρίσκουνε σήμερα, χάρη στὸ Ραδιοφωνικό μας Σταθμό, τὴν εύκαιρία νὰ γωνίσουνε στὸ μεγάλο κοινὸ τὴν τέχνη τους καὶ νὰ τὴν ἔξασκούν



Π. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

ἔξω ἀπὸ τὸ στεγὸ κύκλο τῆς ἀγονῆς διδασκαλίας, ὅπου ὡς χθὲς ἀναγκαστικὰ τὴν περιώριζαν.

Ἡ Ἑλληνικὴ μουσικὴ, ἀπὸ τὸ ἀπὸ λαϊκὸ καὶ δημοτικὸ τραγοῦδι ὡς τὴ σοδαρώτερη μουσικὴ δημιουργία, κατέχει τὴ θέση ποὺ τῆς πρέπει στὰ προγράμματα καὶ τὶς ἐκτέλεσεις τοῦ Σταθμοῦ μας.

Οἱ Ἑλληνες συνθέτες ἔχουν ἔτσι τὴν εὐκαιρία νὰ ἀκοῦνε τὰ ἔργα τους καὶ νὰ ἐξελίσσονται καὶ προσδεύουν.

Παράλληλα μὲ τὸ Σταθμό μας προσετέθη ἔνα ἄλλο πολύτιμο στοιχεῖο γιὰ τὴν δλοκλήρωση τῆς μουσικῆς μας ζωῆς: Ἡ ἰδρυση τῆς Δυρικῆς Σκηνῆς τοῦ Βασιλικοῦ Θεάτρου.

Ἡ Δυρική μας Σκηνὴ ἀρχισε νὰ δημιουργεῖ ἔνα σύνολο, ποὺ ἀποδιάνει κάθε μέρα καὶ πιὸ τέλειο, καὶ μᾶς κάνει νὰ ἀποβλέπουμε μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸ μέλλον τῆς.

Ἐξ ἄλλου, ἡ Συμφωνικὴ μας Ὀρχήστρα βρῆκε ἐπίσης τὴ μεγάλη στοργικὴ μέριμνα τοῦ Κυδερνήτη. Τὰ μέλη τῆς μονιμοποιήθηκαν, καὶ σήμερα, ὕστερ^ο ἀπὸ τόσα χρόνια, ἡ πρωτεύουσα ἔχει τέλος μιὰ πραγματικὰ μόνιμη συμφωνικὴ δργάνωση, ποὺ συνεχίζει τὸ ἔργο τῆς συστηματικὰ καὶ χωρὶς οίκονομικὰ προσκόμματα.

Ἄν σ' αὐτὰ προσθέσουμε τὸ τί ἔχει γίνει σὲ δργανώσεις φιλαρμονικῶν χορωφδιῶν καὶ δρχηστρῶν ἀπὸ τὴ Διοίκηση Πρωτευούσης, καθὼς καὶ στὶς ἄλλες πόλεις τοῦ Κράτους καὶ τὴ Νεολαία, θὰ δοῦμε δτὶ μέσα στὴν τελευταία πενταετία οἱ μουσικοί, δπως ἄλλωστε οἱ ζωγράφοι ἢ οἱ ήθοποιοί, δέχθηκαν τὴν εὐεργετικώτατην ἐπίδραση τῆς θερμουργοῦ πνοῆς τοῦ Ιωάννου Μεταξᾶ. Καὶ ἡ μνήμη του θὰ μένει πάντα βαθειά χαραγμένη μέσα στὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά τους.

Ομως, ἐν αὐτὰ εἶναι τὰ κύρια σημεῖα τῆς νέας ζωῆς ποὺ ἐνεφύσησε στὸν καλλι-

τεχνικὸ καὶ μουσικὸ κόσμο δ Ἀρχηγὸς ποὺ θρηγεῖ δλη ἡ Ἑλλάς, πῶς νὰ μὴν ἀγαπολήσω μὲ βαθειὰ συγχίνηση τὶς χίλιες μικρολεπτομέρειες τοῦ ἐνδιαφέροντός του γιὰ κάθε μουσικὴ ἐκδήλωση, καὶ τὴ βαθειὰ του ἀγάπη γιὰ τὴ μουσικὴ καὶ τοὺς ἔργατες τῆς;

Πῶς νὰ μὴ βλέπω πάντα μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μου τὴ σεβαστή του μορφὴ νὰ παρακολουθεῖ ἀπὸ τὸ θεωρεῖο τοῦ θεάτρου «Ολύμπια» τὶς μελοδραματικὲς παραστάσεις, καὶ μὲ ἀπέραντη καλωσύνη καὶ ἐπιείκεια νὰ κρίνει τοὺς νέους καλλιτέχνες ποὺ μιὰ μέρα θὰ ἀπαρτίζανε τὸν πυρήνα τῆς σημερινῆς δημιουργικῆς ἔργασίας τοῦ Βασιλικοῦ μας Δυρικοῦ Θεάτρου;

Πῶς νὰ μὴν ἔχω στ' αὐτιά μου τὴ φωνή του καὶ τὶς βαθυστόχαστες γνῶμες του γιὰ τὴ δημοτικὴ μας μουσικὴ ἢ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ μουσικὴ δημιουργία, ὅταν μέσα στὶς τόσες του ἀσχολίες δ Πρόεδρος εὑρίσκε τὸν καιρὸ νὰ παρακολουθεῖ στοργικὰ τὴν παραγωγὴ καὶ τὴν προσπάθεια τῶν Ἑλλήνων μουσουργῶν;

Καὶ πῶς νὰ μὴ συγκινοῦμαι ὅταν ἀναλογίζομαι τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν καλωσύνη ποὺ ἐπέδειξε ὅταν ἐπρόκειτο, πρὶν ἀπὸ ἔνα χρόνο, νὰ ἐκτελεσθεῖ στὸ ἐξωτερικὸ ἔνα Ἑλληνικὸ μελόδραμα, καὶ τὴ χαρὰ ποὺ ἐξεδήλωσε ὕστερ^ο ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία του;

Καὶ ἀν τὸν Ιωάννη Μεταξᾶ τὸν θρηγοῦμε δλοὶ γιὰ δσα μεγάλα, γιὰ δσα ὥραια, γιὰ δσα δοξασμένα εἰργάσθη γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας, ἐμεῖς οἱ μουσικοὶ δλως ἰδιαιτέρως τὸν κλαῖμε καὶ θὰ τὸν κλαῖμε μὲ τοὺς γλυκύτερους φθόγγους τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρμονίας, γιατὶ κοντὰ στ' ἄλλα ἔχασαμε κι' ἔνα βαθύ, ἔναν ἀληθινὸ φίλο καὶ παραστάτη τῆς αἰωνίας καὶ ἀκατάλυτης Ἑλληνικῆς Μουσας.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
Πρόεδρος τῶν Ἑλλήνων Μουσουργῶν

