



Ημερολόγιο Ιωάννη Μεταξά 1940.

16 Νοεμβρίου, Σάββατον

-20η ημέρα.

"Εξασφαλισμένη η υπεροχή μας εις την μάχην Κορυτσάς.

-Άγγλος Ναύαρχος Ναυτικός ακόλουθος Τερλ-φεύγει με αποστολήν πρεσβείας και Άγγλων στρατιωτικών και ναυτικών και αεροπόρων Λονδίνον-τω δίδω οδηγίας:

1ον. Μεταφορά θεάτρου πολέμου Άγγλων εις τα Βαλκάνια δια Ελλάδος.

2ον δια να συνεχίσωμεν εκστρατείαν αεροπλάνα, αντιαεροπορικά και αρματικά.

3ον. Φορτηγά αυτοκίνητα. 4ον Άρματα μάχης.

-Τον βεβαιώ ότι τον χειμώνα θα συνεχίσωμεν και ότι προβλέπομεν επίθεσιν Γερμανών.

ΕΟΝ πάει μπροστά. Νανά εις ΕΟΝ -Λουλού Θαυμάσια αυτή διοικεί

.-Πειθαρχία γενική κόσμου, του λαού. Ποίημα Χρηστίδη, τον ευχαριστώ".

17 Νοεμβρίου, Κυριακή

-21η ημέρα.

"Πίεσης Ιταλικής αεροπορίας εις όλον το μέτωπον. Το κέντρον μας προ Ιωαννίνων εσταμάτησε. Το δεξιό μας προχωρεί βραδέως. Ξεκαθαρίζομεν τον Μόροβαν. Ιβάν μένει εις χείρας Ιταλών ακόμη.

-Επικλήσεις προς Άγγλους δια αεροπλάνα. Επικλήσεις-Επικλήσεις.-Αγγλική Κυβέρνησις επιμένει συμμετάσχομεν συνέδριον φιλικών των εθνών. Λέγω Πάλαιρετ ξάστερα. Θέλουν να προκαλέσουν πόλεμον Γερμανίας; Εάν το θέλουν το κάνω αλλά και αυτοί υπεύθυνοι.-και αφού δεν μπορούν να μας δώσουν αεροπορίαν κατά Ιταλών, τι θα γίνη όταν προστεθούν και οι Γερμανοί; (θα έχω άραγε πάλιν γερμανοφιλίες;) Ναυτικός ακόλουθος Άγγλος Τερλ-αναχωρεί αύριον πρωί. Νέαι μου παραγγελίαι προς Τσώρτσιλ. Αεροπορία!"

18ην Νοεμβρίου 1940, Σημείωμα του Έλληνος Πρωθυπουργού, κατατεθέν εις τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών

"Επισκεφθείς με σήμερα ο Βρεττανός πρεσβευτής, μου ανακοίνωσεν εκ μέρους του Βρεταννού Υπουργού των εξωτερικών, ότι η παρουσία ημών ως παρατηρητών απλώς εις το μέλλον να συνέλθη εις Λονδίνον συμβούλιον των Συμμάχων κρατών δεν ικανοποιεί την βρεταννική κυβέρνησιν, η οποία θα επεθύμη να λάβωμεν ενεργόν μέρος εις αυτό και συμμετάσχωμεν ούτω πλήρως εις την συμβουλευτικήν τάυτην εκδήλωσιν συμμαχικής αλληλεγγύης.

Προσέθεσεν ότι δεν ήθελεν βεβαίως η Βρεταννική κυβέρνησις να γίνη τούτο παρά την θέλησίν μας αλλά ότι πάντως

δεν θα ελύπει η απουσία μας. Απήντησα εις τον Βρεταννόν Πρεσβευτήν ότι έχομεν όλην την διάθεσιν να φανώμεν ευχάριστοι εις την βρεταννικήν κυβέρνησιν αλλά ότι οφείλομεν να επιστήσομε την προσοχήν της επί των συνεπειών μάς συμμετοχής μας, η οποία θα παρείχε εις την Γερμανίαν ευπροσδεκτον αφορμήν προς άμεσον επίθεσιν. Και προσέθεσα ότι ναι μεν είμεθα βέβαιοι ότι η επίθεσις αυτή θα γίνη θάπτον ή βράδυον αλλά ότι και η επί δεκαπενθήμερον αναβολή αυτής αποτελεί μέγα δι' ημάς κέρδος. Ο Βρεταννός πρεσβευτής συνεφώνησε εις τούτο. Εάν παρά ταύτα, είπα, ή βρεταννική κυβέρνησις θεωρεί σκόπιμον να παρακαλέσει τοιαύτην επίθεσιν, παρακαλώ να μου δηλώσει τούτο κατηγορηματικώς, εν γνώσει των συνεπειών και των ευθυνών τας οποίας ανελάβομεν από κοινού. Και εν τοιαύτη περιπτώσει θα αναλάβει να μας ενισχύση αεροπορικώς όχι μόνο κατά της Ιταλίας, το οποίον και τούτο ανεπαρκώς γίνεται, αλλά και κατά της Γερμανίας, της οποίας η καθ' ημών τουλάχιστον αεροπορική επέμβασις θα έπρεπε να ληφθή σοβαρώτατα υπ' όψει".

18 Νοεμβρίου, Δευτέρα

, -22α ημέρα.

"Βελτιούται κάπως η κατάστασις. Η αεροπορία επετέθη με επιτυχίαν. Ήλθαν 10 gladiators- έρχονται άλλα 10.

-Λόγος Mussolini.....Συνωμοσία Μαυρομιχάλη-Στεφανόπουλου-Περ. Ράλλη Πέτρου Ράλλη. καταγγέλεται από Τσουδερόν. Νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα έσπευσα".



19 Νοεμβρίου, Τρίτη

-23η ημέρα. Επίσκεψις Ερυθρόν Σταυρόν πληγωμένων. Μιλώ με όλους. Κανονίζεται και η άφιξις βράδυ των νέων δια την Ε.Ο.Ν....

Άφιξις Αγγλικής αεροπορίας. Όχι πολλή.

-Έκκλησις Νικολούδη -σωστή-δια αεροπορίαν.

-Μέτωπον αποκαθίσταται. Προχωρήσεις μικραί, όχι πολλής σημασίας. Σταμάτημα; Επίσκεψις Βόριδος δεν φαίνεται ακόμη ανησυχαστική".