

«Μνημόσυνο του Κωνσταντίνου»

Γράφει η κα Ιωάννα Φωκά – Μεταξά

«Κάπου εκεί ψηλά στον λόφο μεταξύ ουρανού και γης αναπαύονται οι ψυχές των βασιλέων της Ελλάδος. Η πορεία τους υπήρξε πάντα θετική και για το καλό της Ελλάδας που στις μέρες τους μεγάλωσε λόγω και της συμβολής ή παρουσίας τους.

- Τα Επτάνησα αποκτήθηκαν με την άφιξη του Γεωργίου Α
- Η Μακεδονία και Ήπειρος με τον Κωνσταντίνο Α
- Τα Δωδεκάνησα επί Γεωργίου Β και Παύλου Α.

Οφείλουμε τιμή στην μνήμη και τους αγώνες τους.

Σήμερα θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δέηση για την επέτειο του θανάτου του βασιλέα Κωνσταντίνου Β' που υπήρξε ο τελευταίος βασιλέας της Ελλάδος σε χρόνια ταραγμένα ...με καταστάσεις εκτός νόμου.

Τα θερμά συλλυπητήρια μας στην λαμπρή οικογένεια του βασιλέα Κωνσταντίνου και της τελευταίας βασίλισσας της Ελλάδος Άννας Μαρίας.»

Ιωάννης Μεταξάς & Βασιλείς

Η σχέση του Ιωάννη Μεταξά με την βασιλεία υπήρξε στενότατη, αρμονική και αποτελεσματική στους κοινούς στόχους για την αξιοπρέπεια ελληνικού Λαού και Στρατού.



Η φιλία ξεκίνησε από τον πόλεμο του 1897, όπου ο Ιωάννης Μεταξάς ως λοχαγός διαβιβάσεων συνεργάστηκε με τον Διάδοχο Κωνσταντίνο. Η γνωριμία και η εκτίμηση του βασιλέα είχε σαν αποτέλεσμα τις περαιτέρω σπουδές του λοχαγού του μηχανικού Μεταξά στην Σχολή Πολέμου του Βερολίνου με βασιλική υποτροφία όπου και πρώτευσε ανάμεσα στην αφρόκρεμα των Γερμανών αξιωματικών επιτελών.

Στην συνέχεια επιστρέφοντας στην Ελλάδα αναλαμβάνει εκτός από την υπηρεσία ως αξιωματικός την στρατιωτική επιμόρφωση του Διαδόχου Γεωργίου. Το 1910 όντας στρατιωτικός σύμβουλος του Βενιζέλου γίνεται επιτελής στο Επιτελείο του Στρατηλάτη Διαδόχου Κωνσταντίνου κατά τον πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, και εκ μέρους του υπογράφει την παράδοση της Θεσσαλονίκης 26/10/1912 και των Ιωαννίνων 22/2/1913



Το Επιτελείο των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913

Στο κέντρο ο Διάδοχος Κωνσταντίνος και ο Στρατηγός Δαγκλής διαβάζουν τον χάρτη. Αριστερά οι πρίγκιπες Αλέξανδρος Γεώργιος Νικόλαος. Δεξιά ο Ιωάννης Μεταξάς με το σπαθί.

Το 1917 - 1920 συγχρόνως εξορίζονται ο Κωνσταντίνος Α' και ο Ιωάννης Μεταξάς κατ' επιθυμία των Γάλλων στρατιωτικών που «όρκισαν» τον Βενιζέλο ως πρωθυπουργό υπό την απειλή και με τις ξιφολόγχες του Κάρολου Ζονάρ, ύπατου αρμοστή των Συμμάχων .

Κατά την επιστροφή του Κωνσταντίνου Α' στην Ελλάδα, ο Ιωάννης Μεταξάς τον στηρίζει και τον συμβουλεύει πριν τον αποχαιρετήσει για πάντα όταν εξορίζεται για δεύτερη φορά 1922.



Το 1936 ο Γεώργιος Β', μετά την Παλινόρθωση ως αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος της 3ης Νοεμβρίου 1935, προτείνει στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση Δεμερτζή (5 Μαρτίου 1936), τον Ιωάννης Μεταξάς που ορκίζεται για πρώτη φορά Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο Ιωάννης Μεταξάς, που ως αρχηγός του «κόμματος των Ελευθεροφρόνων» έχει εκλεγεί στις εκλογές του 1936.

Την 11η Μαρτίου 1936, με εισήγηση του Γεωργίου, δόθηκε η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και πάλι στο Δεμερτζή. Στην Νέα Κυβέρνηση ο Ιωάννης Μεταξάς ορκίζεται για δεύτερη φορά Υπουργός των Στρατιωτικών και αναλαμβάνει και τα χρέη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

Ο Γεώργιος Β' υπογράφει και την νέα εκλογή του Ιωάννου Μεταξά ως πρωθυπουργού, μετά τον Θάνατο του Δεμερτζή, όταν την 16η Απριλίου 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς ψηφίστηκε στη Βουλή με πλειοψηφία, 241 υπέρ, 16 κατά, και 4 λευκά, σε ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε η Κυβέρνησή του στη Βουλή των Ελλήνων.



Στις 4 Αυγούστου 1936 εν όψει των διεθνών εξελίξεων, ο Ιωάννης Μεταξάς ζητά από τον Βασιλέα Γεώργιο Β' την άρση των Άρθρων του Συντάγματος 5,6,10,11,12,14,20, και 95 (βάσει του Νόμου 4229/1929 ΦΕΚ 245 Α'25 Ιουλίου 1929 «Περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας της ελευθερίας των πολιτών» ή «το ιδιώνυμο» που είχε ψηφίσει η Βουλή επί Βενιζέλου). Ο Γεώργιος Β' υπογράφει τον νόμο και έτσι εγκαθιδρύεται η δικτατορική διακυβέρνηση του Ιωάννου Μεταξά

Είναι στις 22 Νοεμβρίου 1936 που θα επιστρέψουν από την εξορία οι σωροί των βασιλέων Όλγας, Κωνσταντίνου και Σοφίας, όταν ο βασιλέας Γεώργιος β' μαζί με τον Μεταξά θα τους κηδεύσουν στην Αθήνα και θα τους συνοδέψουν μαζί στο Τατόι όπου αναπαύονται σήμερα.



Τα χρόνια από την 4 Αυγούστου 1936 έως τον θάνατο του Ιωάννη Μεταξά, 29 Ιανουαρίου 1941, ο Μεταξάς κατάφερε να επιβάλει τον έλεγχό του στο κράτος και τον στρατό με την συνεργασία του με τον βασιλέα Γεώργιο. Ο Ιωάννης Μεταξάς θα κυβερνήσει την Ελλάδα σε καιρούς εξαιρετικά δύσκολους κατανοώντας την σοβαρότητα της εποχής. Τα θετικά αποτελέσματα, η 28η Οκτωβρίου 1940 "Νίκη και Δόξα" και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας να παραμείνει προσδεμένη στο άρμα της Μ. Βρετανίας και να πολεμήσει μαζί της στον Β' Παγκόσμιο πόλεμο.

Αναστάσιος Καδδάς

Ήταν 16 Ιουλίου 1940.

Η Α. Μ. ο Βασιλεύς Γεώργιος Β' απηύθυνε την κάτωθι επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως Ιωάννη Μεταξά:



Κύριε Πρωθυπουργέ,
Προκειμένου να τελεσθῆ τὴν 20ὴν Ἰουλίου ἡ βάπτισις τοῦ πρωτοτόκου υἱοῦ, τοῦ προσφιλοῦς Μου ἀδελφοῦ διαδόχου Παύλου, φέρω τὴν σκέψιν πρὸς τὰς Πολεμικὰς Δυνάμεις τῆς Πατρίδος, ἐν μέσῳ τῶν ὁποίων οἱ Πρίγκηπες τοῦ Βασιλικοῦ Οἴκου τῆς Ἑλλάδος ἐπέζησαν τὰς εὐτυχεστέρας ἡμέρας τοῦ βίου Των.
Ἐπιθυμῶν δέ, ὅπως καταστήσω ὅσω τὸ δυνατόν πλειότερους καὶ ἰερωτέρους τοὺς δεσμούς, οἵπινες θὰ συνδέουν καὶ τὸν νῦν Επίδοξον Διάδοχον μετὰ τῶν Πολεμικῶν Δυνάμεων, τῶν προερχομένων ἐκ τῶν κόλπων τοῦ ἀγαπητοῦ Μου Λαοῦ, ἀπεφάσισα νὰ ζητήσω ὅπως Ἐντιπροσωπεῖα τοῦ Στρατοῦ τῆς Ξηρᾶς, τῆς Θαλάσσης καὶ τοῦ Ἀέρος ἀναδεχθῆ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Κολυμβήθρας τὴν Α.Β.Υ. τὸν Επίδοξον Διάδοχον.

Ἐπὶ τούτοις παρακαλῶ ὑμᾶς, κ. Πρωθυπουργέ, ὅπως ἀνακοινώσητε τὴν ἀπόφασίν Μου ταύτην εἰς τὰς Πολεμικὰς Δυνάμεις ἐκφράζοντες ἅμα εἰς αὐτὰς τὴν ζωηρὰν χαρὰν Μου διὰ τὸν νέον δεσμόν, ὅστις μέλλει οὕτω νὰ δημιουργηθῆ μεταξὺ αὐτῶν καὶ τοῦ Οἴκου Μου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

Ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Ἀθηνῶν τῇ 16 Ἰουλίου 1940

Ὡς ἀνάδοχοι τοῦ Ἐπιδόξου Διαδόχου ὀρίστηκαν οἱ :

Αὐτοῦ Μεγαλειότης ὁ Βασιλεὺς τῆς Δανίας.

Αὐτοῦ Μεγαλειότης ὁ Βασιλεὺς τῆς Μεγάλης Βρετανίας.

Α. Β. Υ. ὁ Πρίγκηψ Παῦλος Ἀντιβασιλεὺς τῆς Γιουγκοσλαυΐας.

Α. Β. Υ. ὁ Διάδοχος τῆς Ἰταλίας, Πρίγκηψ του Πεδεμοντίου.

Α. Β. Υ. ὁ Διάδοχος τῆς Ρουμανίας, Μέγας Βοεβόδας τῆς Ἰλβα Ἰούλια.

Α.Β.Υ. ἡ Πριγκήπισσα Ελένη τῆς Ρουμανίας.

Α.Β.Υ. ἡ Δούκισσα τοῦ Σπολέτο.

Α. Β. Υ. ἡ Πριγκήπισσα Αἰκατερίνη.

Α. Β. Υ. Πριγκήπισσα Νικολάου.

Α. Β. Υ. Πριγκήπισσα Μαρία

Α. Β. Υ. ὁ Δοῦξ τῆς Βρουσβίκης καὶ τοῦ Ἀνοβέρου.

Α. Β. Υ. ὁ Βασιλόπαις Γεώργιος.

Α. Β. Υ. ὁ Βασιλόπαις Ἀνδρέας.

Α. Β. Υ. ὁ Δοῦξ τῆς Αόστης.

Α. Β. Υ. ὁ Ἰνφάντης Ἀλφόνσος τῆς Βουρβώνης-Ορλεάνης.

Α. Β. Υ. & Πρίγκηψ Φίλιππος τῆς Ἑσσης.

Α. Β. Υ. ὁ Πρίγκηψ Ἑρνέστος—Αύγουστος τοῦ Ἀνοβέρου.

Α. Β. Υ. ὁ Πρίγκηψ Γεώργιος τοῦ Ἀνοβέρου.

Α. Β.Υ. ὁ Πρίγκηψ Χριστιανὸς τοῦ Ἀνοβέρου.

Α. Β. Υ. ὁ Πρίγκηψ Γουλιέλμος Ἑρρῖκος τοῦ Ἀνοβέρου.

Ο Στρατός.

Τὸ Βασιλικόν Ναυτικόν.

Ἡ Βασιλικὴ Ἀεροπορία.