

## ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ του 1940



Την «υψηλήν προστασίαν» την είχε ο Βασιλεύς Γεώργιος Β', την Προεδρία ο Διάδοχος Παύλος, ενώ Α' Αντιπρόεδρος ήταν ο πρωθυπουργός Ι. Μεταξάς.

Σε ένα εξαιρετικό άρθρο του ο Μεταξάς μιλά για την αξία του αθλητισμού αλλά και την αγωνία του να προετοιμάσει μέσα από τον αθλητισμό νέους σκληραγωγημένους, δυνατούς που να αντέχουν τις κακουχίες, αλλά και όπως λέει τόσο «προφητικά» τα κρύα, τη βροχή, τα χιόνια, τη δίψα, τη ζέστη. Όλη του πραγματικά η έννοια ήταν η Πατρίδα να είναι πανέτοιμη για τον μεγάλο ΠΟΛΕΜΟ.

Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 1940, γνωστοί και σαν Αγώνες της 12ης Ολυμπιάδας ήταν διεθνής αθλητική διοργάνωση, η οποία επρόκειτο αρχικά να διεξαχθεί στο Τόκιο της Ιαπωνίας, το οποίο έλαβε το χρίσμα το 1936, αλλά παραιτήθηκε δύο χρόνια

αργότερα, με αποτέλεσμα να λάβει το χρίσμα η συνυποψήφια πόλη του Ελσίνκι. Εντέλει απέβησαν μάταιες και οι προετοιμασίες των Φινλανδών, αφού η Ολυμπιάδα ματαιώθηκε λόγω της έναρξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο λόγος για τον οποίο ματαιώθηκαν τόσο αυτοί, όσο κι οι επόμενοι αγώνες, οι οποίοι επρόκειτο να διεξαχθούν στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν πως το Ολυμπιακό Πνεύμα της σύγχρονης Νεολαίας και του σύγχρονου Πολιτισμού δε συμβαδίζει με τις μάχες στα μέτωπα.

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΤΗΣ

Άρθρον τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως κ. ΙΩΑΝ. ΜΕΤΑΞΑ

Δὲν θὰ εἶναι ὑπερβολὴ ἂν σᾶς εἶπω ὅτι τὴν γενικὴν προσπάθειαν ἀναστηλώσεως καὶ ἀναδιοργανώσεως τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος, ποὺ ἀνέλαβα πρὸ τετραετίας, τὴν ἀνέλαβα διότι ἐπίστευα πάντοτε εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Νεότητα. Ὅλοι γνωρίζουν πόσον βαθεῖα εἶναι ἡ πίστις μου αὐτὴ πρὸς τὴν νεότητα, τὴν «ἄνοιξιν τῆς ζωῆς», καὶ ὅλοι ἀντιλαμβάνονται, πιστεῦω, ὅτι ἡ πρώτη συστηματικὴ προσπάθεια τῆς μεταβολῆς τῆς 4ης Αὐγούστου καταφαίνεται ἀπὸ τὸ ὑπὲρ τῆς νεότητος συντελεσθὲν ἔργον. Μὲ τὴν Ἐθνικὴν Ὀργάνωσιν τῆς Νεολαίας, μὲ τὴν ἐνίσχυσιν τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ τὰ μέτρα ὑπὲρ τῶν ἐκτὸς τοῦ σχολείου νέων, μὲ τὴν ἴδρυσιν νέων γυμναστηρίων εἰς ὅλας τὰς πόλεις τοῦ Κράτους, θὰ ὀργανώσωμεν τὰς νεανικὰς μας φάλαγγας καὶ θὰ φρονηματίσωμεν τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ θὰ γεμίσωμεν τὰς ψυχὰς των μὲ τὰ ἐθνικὰ μας ιδεώδη.

Ὅλοι γνωρίζετε ὅτι Ἑλληνικὴ Νεολαία πρὸ τῆς μεταβολῆς τῆς 4ης Αὐγούστου δὲν ὑπῆρχε. Παρέπαιε μεταξὺ δύο τυραννῶν. Τοῦ ἀναρχισμοῦ καὶ τοῦ κομματάρχου. Καὶ αἱ δύο αὗται τυραννίαι ἐκακομεταχειρίσθησαν τοὺς νέους, τοὺς ἀφήκαν χωρὶς φροντίδα καὶ χωρὶς ἐκπαίδευσιν, χωρὶς ἰδανικά, χωρὶς ἐνθουσιασμόν, διότι ἤθελαν νὰ τοὺς ἐκμεταλλεύονται. Εσκόπευαν νὰ δημιουργήσουν μια γενεὰ ἀρρωστημένη, γιὰ νὰ ἡμποροῦν νὰ ἐπιτύχουν στοὺς ἀθεμίτους κατὰ τῆς Πατρίδος σκοπούς των.

Ἄλλ' ἡ Ἐθνικὴ ἐπανάστασις τῆς 4ης Αὐγούστου ἀνέτρεψε τὰ σχέδια τῶν ἀναρχικῶν, ὅπως ἐσάρωσε καὶ τοὺς κομματάρχας. Δὲν ἀνεσύρθη μόνον τὸ Κράτος ἀπὸ τὴν βεβαίαν καταστροφὴν. Ἐσήκωσε ψηλὰ τὸ κεφάλι τῆς Ἑλληνικῆς Νεότητος καὶ τώρα βαδίζει μὲ τὴν γαλάζια στολὴ τῆς ὑπὸ τοὺς ἤχους τῶν σαλπίγγων τῆς ΕΟΝ καὶ δημιουργεῖ παντοῦ, εἰς ὅλες τὰς γωνίας τῆς Πατρίδος μας, ἔργα ἀντάξια τοῦ προορισμοῦ τῆς καὶ ἀντάξια τοῦ μεγάλου παρελθόντος τῆς φυλῆς μας.

Δὲν ἔχετε νὰ κουρασθῆτε πολὺ διὰ νὰ ἀντιληφθῆτε ἀμέσως ὅτι ἥλλαξεν εἰς τὴν πραγματικότητα ὁ ρυθμὸς τῆς ζωῆς τῶν νέων μας. Οἱ πρὸ ἡμῶν πολιτικοὶ ἢ δὲν εὔρισκαν τὸν καιρὸν νὰ ἐνδιαφερθοῦν διὰ τὴν νεότητά μας, ἢ τὴν ἤθελαν νὰ προχωρῆ μὲ «βῆμα σημειωτόν». Ἡ Ἐθνικὴ τετραετία καθιέρωσε τὸ «τροχάδην», μὲ

τὸν ἔντονον καὶ ζωηρὸν ῥυθμὸν τοῦ ὁποίου συνεκροτήθη ἡ ΕΟΝ καὶ προσηρμόσθη πρὸς τὴν νέαν πραγματικότητα ἢ φροντίς καὶ ἡ μέριμνα διὰ τὴν Σωματικὴν Ἀγωγὴν τῶν Ἑλληνοπαίδων. Μόνον μὲ τὸν καθιερωθέντα νέον αὐτὸν ῥυθμὸν θὰ πλησιάσωμεν, θὰ φθάσωμεν καὶ συντόμως θὰ προσπεράσωμεν τοὺς λαοὺς ποὺ προπορεύονται σήμερα, τοὺς λαοὺς ποὺ ὑπῆρξαν κάποτε μαθηταὶ μας. Οἱ νέοι μας τώρα ὀργανοῦνται καὶ πειθαρχοῦν. Ἔχουν προορισμόν, αἰσθάνονται ὅτι ἔχουν καθήκοντα καὶ ὑποχρεώσεις ἀπέναντι τῆς Πατρίδος, ἡ ζωὴ των ἀπέκτησε περιεχόμενον. Δεν γυρίζουν τώρα εἰς τὰ καφενεῖα καὶ τὰ διάφορα κέντρα. Γυμνάζονται, παίζουν, βγαίνουν εἰς τὸ ὑπαιθρον, ζοῦν εἰς κατασκηνώσεις, ὅπου χαίρεται κανεὶς νὰ παρακολουθῇ τὴν ὡραίαν ζωὴν ποὺ διάγουν.

Ἐνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα μέσα πρὸς ἀνατροφήν τῆς νεότητος εἶναι ὁ ἀθλητισμός, τὸν ὁποῖον ἄλλως τε οἱ πρόγονοί μας ἐδημιούργησαν καὶ ἀνύψωσαν εἰς ἓνα σπουδαῖον θεσμόν τῆς ἀγωγῆς τῶν νέων. Ἄλλὰ μὲ ἀθλητισμὸν δὲν ἐννοῶ πρωταθλητισμόν. Τὸ εἶπα καὶ ἄλλοτε καὶ τὸ τονίζω καὶ τώρα. Ενδιαφέρομαι διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς φυσικῆς ἀγωγῆς εἰς τὴν χώραν μας, ἀλλὰ δὲν ἐπιμένω εἰς τὴν δημιουργίαν πρωταθλητῶν μὲ μεγάλας καὶ καταπληκτικὰς ἐπιδόσεις. Θέλω νὰ ἴδω ὅλην τὴν νεότητα τῆς Ἑλλάδος μὲ σώματα ἀρμονικά, καλοφιαγμένα, σκληραγωγημένα, δυνατά, συνηθισμένα εἰς ὅλας τὰς κακουχίας, εἰς τοὺς κόπους, τὰ κρύα, τὴν βροχὴν, τὰ χιόνια, τὴν δίψαν, τὴν ζέστην. Θέλω νὰ δημιουργήσωμεν ἀνθρώπους με πολιτισμόν, μὲ εὐγένειαν, μὲ ἀνδρισμόν, ἀξιοπρέπειαν, φιλοφροσύνην, νὰ γεμίσωμεν τὰς ψυχὰς τῶν νέων μας μὲ τὰ ἔθνηκά μας ἰδεώδη, θέλω νὰ δημιουργήσωμεν ἀνθρώπους ἱκανοὺς νὰ σταθοῦν εἰς τὴν κοινωνίαν ὡς ἀληθινοὶ ἀγωνισταὶ καὶ ἱκανοὺς νὰ βοηθοῦν, ὅταν παρίσταται ἀνάγκη, καὶ τοὺς ἄλλους.

Εἶναι φυσικὸν ὅτι ὅταν οἱ νέοι μας ἐκπαιδεύονται μὲ αὐτὴν τὴν προοπτικὴν, πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς θὰ διακριθοῦν εἰς τὰς ἀγωνιστικὰς ἐκδηλώσεις, θὰ πρωτεύσουν καὶ θὰ ἐπιτύχουν μεγάλας ἐπιδόσεις. Δὲν θὰ τοὺς ἐμποδίσω φυσικά. Ἄλλὰ δὲν θὰ ἐργασθῶ διὰ νὰ δημιουργήσω αὐτοὺς τοὺς ὀλίγους εἰς βάρος τῶν πολλῶν, τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων. Ἀπὸ τὰς πολλὰς αὐτὰς χιλιάδας τῶν ὀρθῶς καὶ μεθοδικῶς ἀσκουμένων εἶναι δυνατόν νὰ ἐκλεγοῦν οἱ ὀλίγοι, οἱ ταχεῖς καὶ δυνατοὶ πρωταθληταί, οἱ ἐπιτυχάνοντες τὰς μεγάλας ἐπιδόσεις καὶ ἀντιπροσωπεύοντες τὸν Ἑλληνικὸν ἀθλητισμόν.

Τὸ σχολεῖον καὶ ἡ ΕΟΝ, ἡ ἐργατικὴ αὐτὴ κυψέλη, ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐπανεῖρε τὴν Ἑλληνικὴν ψυχὴν τῆς ἡ Ἑλληνικὴ νεότης, συνεργάζονται τώρα καὶ οἱ νέοι μας διαπαιδαγωγοῦνται μὲ βάσιν πάντοτε τὰς ἰδικὰς μας, τὰς Ἑλληνικὰς παραδόσεις, σύμφωνα μὲ τὸν χαρακτῆρα, τὴν ἰδιοσυγκρασίαν καὶ τὰ Ἑλληνικά μας ἦθη καὶ ἔθιμα, ποὺ διατηροῦνται ἀναλλοίωτα αἰῶνας ὀλοκλήρους, καὶ ἀποτελοῦν τὰ οὐσιωδέστερα διακριτικὰ τῆς συγχρόνου ἔθνικῆς μας ζωῆς.

Μὲ τὴν ἀνασυγκρότησιν τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ἥτις ἐτέθη ὑπὸ τὴν Ὑψηλὴν προστασίαν τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως καὶ τὴν μόνιμον Προεδρίαν τῆς Α.Β.Υ. τοῦ Διαδόχου, τοῦ μεγάλου φιλάθλου, θὰ ἐπιτευχθῇ ταχεῖα καὶ πλήρης ἀναδιοργάνωσις τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀθλητισμοῦ, θὰ μελετηθοῦν ἐπισταμένως ὅλα τὰ ζητήματα καὶ θὰ συντονισθοῦν αἱ ἐργασίαι διὰ τὴν ἐν γένει σωματικὴν ἀγωγὴν τῆς Πατρίδος μας.

Τὰ σχολεῖα μας καὶ αἱ Ὄργανώσεις τῆς ΕΟΝ, μὲ τὰ σύντονα μέτρα ἅτινα ἐλήφθησαν καὶ τὴν ἐξαιρετικὴν ἀθλητικὴν κίνησιν τὴν ὁποίαν τώρα ἀναπτύσσουν, ἀποτελοῦν μίαν ἀνεξάντλητον καὶ διαρκῶς ἀνανεουμένην δεξαμενὴν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν τὰ διάφορα ἀθλητικὰ σωματεῖα, κατευθυνόμενα ὑπὸ τῆς Ε.Ο.Α., θὰ ἀντλοῦν τοὺς ἱκανοὺς, καλῶς προετοιμασμένους καὶ ὀρημτικούς πρωταθλητάς τῆς αὔριον.

Θεωρῶ τὴν ὑπὲρ τῆς γυμναστικῆς καὶ τοῦ ἀθλητισμοῦ προσπάθειαν ὡς ἀπολύτως ἔθνικὴν ὑπόθεσιν. Διότι, ἐπαναλαμβάνω, εἶναι βαθεῖα ἡ πίστις μου πρὸς τὴν δύναμιν ποὺ λέγεται «Ἑλληνικὴ Νεότης» καὶ ἐπ' αὐτῆς στηρίζω ἀρίστας ἐλπίδας διὰ τὴν ὀλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου τῆς Ἐθνικῆς Ἀναδημιουργίας, ἔχω δὲ πεποίθησιν ὅτι ἡ φυσικὴ ἀγωγή θὰ συντείνῃ τὰ μέγιστα, ὥστε νὰ ἐπέλθῃ ταχεῖα ψυχικὴ ἀναγέννησις τῆς φυλῆς καὶ ν' ἀνθίσῃ ὁ σύγχρονος Τρίτος Ἑλληνικὸς Πολιτισμός, τὸν ὁποῖον δημιουργεῖ ἀπὸ τετραετίας μὲ ὀρμὴν καὶ μὲ δύναμιν τὸ Νέον Κράτος τῆς 4ης Αὐγούστου.

Ἰωάννης Μεταξάς

(«ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ» ἀρχεῖο οἰκογ. Ι.Μεταξά)