

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ των Ελλήνων



Το βιβλίο του Νίκου Παπακωνσταντίνου «Βασίλισσα Σοφία των Ελλήνων» παρουσιάσαμε την 29^η Νοεμβρίου 2023, σε μια αίθουσα κατάμεστη κόσμου στο Ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας.

Το έργο αυτό είναι η πρώτη βιογραφία μετά το έργο του Σκανδάμη του 1947.

Πρόκειται για ένα συναρπαστικό ιστορικό ανάγνωσμα που διασχίζει με πολλά ντοκουμέντα, προφορικές και γραπτές μαρτυρίες τον βίο της συζύγου του βασιλέα Κωνσταντίνου σε χρόνους εξαιρετικά σημαντικούς για την ιστορία της Ελλάδος.

Η βασίλισσα Σοφία ένα υπόδειγμα γυναίκας που στάθηκε στο ύψος μιας πραγματικής βασίλισσας στις καρδιές των ανθρώπων τότε. Μία μητέρα 6 παιδιών που οι τρεις γιοι της Γεώργιος Αλέξανδρος και Παύλος βασίλευσαν.

Μια βασίλισσα του Δάσους όπως ονομάστηκε τότε με το έργο της φύτευσης όλων των δασυλλίων στους λόφους γύρω από την Αθήνα Λυκαβηττό, Αρδηττό, Φιλοπάππου, Καισαριανή, Πεδίον του Άρεως, Καστέλα. Σημαντικό επίσης το φιλανθρωπικό έργο της. Το νοσοκομείο Αγία Σοφία και πολλά άλλα που θα βρείτε στο βιβλίο.



Για το βιβλίο μίλησαν ο Συγγραφέας ο εκδότης κος Χρήστος Ζαμπούνης των εκδόσεων Φερενίκη, η κ. Ιωάννα Φωκά-Μεταξά και ο κος Μελέτης Μελετόπουλος.

Στο αρχείο του Ιωάννη Μεταξά στα Γ.Α.Κ. βρίσκονται φάκελοι με όλο το φιλανθρωπικό έργο της βασίλισσας και προσωπική αλληλογραφία της με τον Ιωάννη Μεταξά.

Ο πλούτος φωτογραφιών που ορισμένες ήταν άγνωστες οφείλεται σε Μουσεία, ιδρύματα και ιδιωτικές συλλογές των κ.κ. Αναστασίου Καδδά και Γιάννη Καστρινάκη.

[Είχα την τιμή να παρουσιάσω αυτό το βιβλίο \(η ομιλία\)](#) όπως και ο κος. Μελέτης Μελετόπουλος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης, ιστορικός και Λυκειαρχής της Ιονίου Σχολής, όπως και ο εκδότης Χρήστος Ζαμπούνης.



Έχω καταγοητευτεί από το Βιβλίο και την βασίλισσα Σοφία την ίδια.

Μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικών συγκρούσεων, Ελληνικών εδαφικών διεκδικήσεων και ευρωπαϊκής ιστορίας μεγάλων πολέμων, μια πριγκίπισσα εγγονή της Βασίλισσας Βικτωρίας και εγγονή, κόρη και αδελφή του Γερμανού αυτοκράτορα φτάνει στην Ελλάδα ως ερωτευμένη σύζυγος του Διάδοχου Κωνσταντίνου, ενός γοητευτικού πρίγκιπα.

Με αφάνταστη εσωτερική δύναμη, πειθαρχία και αξιοπρέπεια και την καλύτερη δυνατή αγωγή, αγωνίζεται να δημιουργήσει την προσωπική της πορεία, κοινωνική καταξίωση, αγάπη και παραδοχή του κόσμου που την περιβάλλει, και της ελληνικής κοινωνίας ως μητέρα, νοικοκυρά, κοινωνική αναμορφώτρια με τεράστιο κοινωφελές έργο. Λίγοι θα την καταλάβουν.

Η ζωή θα την υποβάλει σε δοκιμασίες και ενώ η κοινωνία την αντιμετωπίζει θετικά στην αρχή.

Τα γεγονότα θα την συντρίψουν. Αυτή παρόλα συντετριμμένη ως το τέλος θα κρατήσει την δημιουργικότητα, την αξιοπρέπεια και την βασιλική μεγαλοπρέπεια.





Ο Αναστάσιος Καδδάς, γράφει την 23 Νοεμβρίου

Ευχαριστώ από καρδιάς τον εκλεκτό φίλο Νίκου Παπακωνσταντίνου για τη «Βασίλισσα Σοφία των Ελλήνων» που σήμερα μου παρέδωσε. Αγαπητέ Νίκο είμαι σίγουρος ότι θα «ταξιδέψουμε» το ίδιο μοναδικά, όπως με τις «Πριγκίπισσες στη δίνη του πολέμου» που πραγματικά μας «αιχμαλώτισαν».

«Αν κάτι οφείλουμε να συγκρατήσουμε από την Σοφία, και το οποίο πλήρως δικαιολογεί το ότι φέρει το όνομά της μία από τις μεγαλύτερες λεωφόρους των Αθηνών, δεν είναι ούτε το Νοσοκομείο των Παίδων που ίδρυσε, ούτε ο Πατριωτικός Σύνδεσμος Ελληνίδων, πρόδρομος του ΠΙΚΠΑ. Είναι η αγάπη της για το πράσινο και η έμπρακτη και τόσο πρωτοποριακή αφοσίωσή της όχι μόνον ώστε να «πρασινίσει» η άδενδρη μέχρι τότε ελληνική πρωτεύουσα, αλλά και να ενσταλάξει και να καλλιεργήσει την αγάπη για τα δένδρα στην νέα γενιά, ξεκινώντας από τους μαθητές των σχολείων. Με δική της παρότρυνση, η Ιερά Σύνοδος της ελλαδικής Εκκλησίας αποτεινόμενη στο πλήρωμα ανακοινώνει ότι η φροντίδα και ο σεβασμός του πρασίνου αποτελεί υποχρέωση των Χριστιανών, κάτι που αποτελεί παγκόσμια πρώτη. Με εντολή επίσης αλλά και έμπρακτη υποστήριξη της Σοφίας (συνεπικουρούμενης από τον βασιλόπαιδα Νικόλαο) οι αθηναϊκές οδοί πλαισιώνονται με νεραντζιές και οι λεωφόροι με πιπεριές, ενώ στις όχθες του Ποδονίφτη σχεδιάζεται μητροπολιτικό πάρκο έκτασης 800 στρεμμάτων. Δενδροφυτεύονται ο Αρδηττός, η κοίτη του Ιλισού, ο λόφος του Φιλοπάππου, οι έρημες τότε πλαγιές πέραν του Ιλισού, υπόλειμμα των οποίων είναι το σημερινό άλσος Ιλισίων. Θεσπίζεται τέλος η «σχολική πράσινη εορτή», η οποία ξεκινά κάθε χρόνο με την φύτευση μικρού αριθμού δένδρων από κάθε μαθητή που καθίσταται υπεύθυνος για την ανάπτυξή τους, εορτή στην οποία συνήθως ήταν παρούσα η ίδια η βασίλισσα.».



Φωτογραφία, Συλλογή Αναστασίου Καδδά

Κώστας Μ. Σταματόπουλος, Ιστορικός (από τον πρόλογο του)



Νίκος Παπακωνσταντίνου

Με συγκίνησε η παρουσία τόσων αγαπητών φίλων στην παρουσίαση του βιβλίου μου "Βασίλισσα Σοφία των Ελλήνων". Γέμισαν την αίθουσα του ξενοδοχείου της Μεγάλης Βρετανίας. Τους ευχαριστώ όλους από το βάθος της καρδιάς μου.



(Φωτογραφίες ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΙΝΙΣ).