



5η Οκτωβρίου 1912, έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων...

Ημερολόγιο Ιωάννη Μεταξά: (τόμος 2ος σελ.172) <https://drive.google.com/.../10KA0B.../view...>

5 Οκτωβρίου 1912, Παρασκευή 9 το πρωί. «Είμαι λαμπρά. Ο Στρατός μας διήλθε τα σύνορα».



Η καταγραφή αυτή που αναφέρεται στην έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων ([http://ioannismetaxas.gr/Balkan\\_Wars.html](http://ioannismetaxas.gr/Balkan_Wars.html)), είναι το σύντομο μήνυμα που στέλνει ο Ιωάννης Μεταξάς στην σύζυγό του Λέλα, όταν ο Ελληνικός Στρατός και το Γενικό Επιτελείο με Αρχιστράτηγο τον Διάδοχο Κωνσταντίνο, στο οποίο ανήκει ο ίδιος ο Μεταξάς ως Λοχαγός (<http://www.ioannismetaxas.gr/Stratotiokos.html>), αναχωρεί από την Θεσσαλία και περνάει τα σύνορα της στην πορεία του προς κατάκτηση της Θεσσαλονίκης. Είναι η αρχή των Βαλκανικών Πολέμων όταν η Ελλάδα, η Σερβία, η Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο συμφωνούν να επιτεθούν συγχρόνως όλοι μαζί κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να ελευθερωθούν από τον ζυγό της. Στην Ελλάδα την απόφαση παίρνουν ο

Βασιλέας ο Γεώργιος Α' και ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος.



Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (<http://www.ioannismetaxas.gr/Arxio.html>), όπου έχει κατατεθεί όλο το Αρχείο του Ιωάννη Μεταξά, μαζί κατετέθησαν και οι επιστολές του προς την σύζυγό του Λέλα (<http://www.ioannismetaxas.gr/Lela.html>), την αγαπημένη και σημαντική παρουσία της, γιατί οι επιστολές αυτές συμπληρώνουν σελίδες της ζωής του και αποτελούν πλέον ιστορικά στοιχεία. Η Λέλα είναι το πρόσωπο που ο ίδιος εμπιστευόταν περισσότερο από όλους.



Τον ακολούθησε παντού ακόμα και στα χρόνια της εξορίας 1917-1920 στην Κορσική και Ιταλία (<http://www.ioannismetaxas.gr/Varius/Exoria.html>). Οι επιστολές που ακολουθούν μαρτυρούν αυτήν την απόλυτη αγάπη και εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο της συζύγου του, μια μεγάλη και δυνατή σχέση με πλούτο συναισθημάτων, που αμοιβαία διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Έχουν όλες δημοσιευθεί στο Ημερολόγιό του (<http://www.ioannismetaxas.gr/Hmerologio.html>) που κυκλοφόρησε από το 1952. και αποτελούν την επιβεβαίωση αυτής της σχέσης. Ο Ιωάννης Μεταξάς απεβίωσε την 29η Ιανουαρίου 1941 (<http://www.ioannismetaxas.gr/Thanatos.html>). Η σύζυγός του απεβίωσε 43 χρόνια αργότερα την 5η Οκτωβρίου του 1984 και αναπαύονται μαζί στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών.



Η ανάρτηση γίνεται για την επέτειο της έναρξης των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων που σαν σήμερα άρχισαν, με την προβολή ορισμένων επιστολών προς την αγαπημένη του Λέλα που αναφέρονται σε γεγονότα που συνέβησαν λίγες μέρες νωρίτερα από την έναρξη του πολέμου. Οι επιστολές έχουν σταλεί από την Σόφια, όταν ο Μεταξάς ως έμπιστος σύμβουλος επί των στρατιωτικών θεμάτων του Ελευθερίου Βενιζέλου από το 1910, είχε αφιχθεί στην Σόφια τον Αύγουστο του 1912 για διαπραγματεύσεις σχετικά με τον σχεδιαζόμενο πόλεμο.

Αθήναι, 23 Αυγούστου 1912(Τόμος 2ος σελ. 148)

<https://drive.google.com/.../1KeKB4S4ykhG8Pg6Po2g.../view...>

...Αλλά τώρα έχομεν άλλα, πολύ σπουδαία. Διετάχθη να ετοιμασθώ προς αναχώρησιν δια Βουλγαρίαν, όπως διαπραγματευτώ πράγματα που μόνον προφορικώς εμπορώ να σου είπω....Τα πράγματα έφτασαν επί ξηρού ακμής, εμπιστεύονται εις χείρας μου την τύχη του Κράτους....

Σόφια, 18 έως 22 Σεπτεμβρίου 1912. σελ. 167-172

(Τόμος 2ος σελ.167) <https://drive.google.com/.../1wByFMx63NQmCZXORDoG.../view...>

(Τόμος 2ος σελ. 168-169) [https://drive.google.com/.../1\\_Hc6hxYJ1XQH0ry0p2A.../view...](https://drive.google.com/.../1_Hc6hxYJ1XQH0ry0p2A.../view...)

(Τόμος 2ος σελ. 170-171) <https://drive.google.com/.../1m.../view...>

(Τόμος 2ος σελ. 172) <https://drive.google.com/.../10KA0B.../view...>