



Εικ. 87

Ο ΕΞΑΤ ΠΑΣΣΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΤΗΝ 21ην ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1913.

1) Ο Δαφνοστεφής στρατηλάτης Κωνσταντίνος, 2) Ο Εοάτ Παυσάς, 3) Ο Διοικητής του Μπιζανίου Βεΐπ μπέης, 4) Ο πρίγκιπ Γεώργιος (Διάδοχος), 5) Ο πρίγκιπ Ανδρέας, 6) Ο πρίγκιπ Χριστόφορος, 7) Ο πρίγκιπ Αλέξανδρος / 8) Ο στρατηγός Δαργλής, 9) Ο Μέραρχος Μοσχόπουλος (ο ενεργήσας την υπερβαλάγγισιν του Μπιζανίου), 10) Ο επιτελάρχης Δούσιμανης, 11) Καλλίνοςκης, 12) Μεταξάς, 13) Παρασκευόπουλος, 14) (Ο αρχαίος ναός του Αγίου Ιωάννου).

Έκδοσις / Σωτ. Χρησιδής / Οδός Σοφοκλέους, Στοά Πάππου / Αθήνα / Λιθογραφ. Γ. Χατζή-Σάββα / Λέμα 29 - Αθήνα / Πάσα αναγραφη ολική ή μερική / απαγορεύεται, κατά τον Νόμον.

Καλλιτέχνης: Σ. Χρησιδής

Έγχρωμη λιθογραφία, σε σκληρό χαρτόνι, διαστ. 45×64,5 εκ. / 49,5×69,5 εκ. / Συλλογή ΙΕΕΕ, αρ. 4951/79.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912 -1913
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
 ΤΟΜΟΣ Α'
 ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

21 Φεβρουαρίου επέτειος καταλήψεως Ιωαννίνων το 1913

Ιωάννα Φωκά-Μεταξά

22 Φεβρουάριος 2016 · 1 λεπτά ανάγνωσης ·

Κοινοποιήθηκε στους εξής: Δημόσια



(Ο Ιωάννης Μεταξάς, ως σύμβουλος επί των στρατιωτικών του Βενιζέλου τον βρίσκεται τον Δεκέμβριο του 1912 στην Συνδιάσκεψη του Λονδίνου όταν ξαφνικά καλείται στις αρχές Ιανουαρίου να μεταβεί επειγόντως κατ' ευθείαν στο μέτωπο της Ηπείρου, ώστε να μετέχει στο Γενικό Επιτελείο του Διαδόχου Κωνσταντίνου, που ετοιμάζεται πλέον να προχωρήσει προς τα Ιωάννινα, γιατί ο στρατός της Ηπείρου με τον Στρατηγό Σαπουντζάκη έχει καθηλωθεί για πολύ καιρό στην Φιλιπιάδα. Το κείμενο που ακολουθεί είναι από επιστολές του Ι. Μεταξά προς την σύζυγόν του Λέλα).

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ (τόμος 2 σελίς 199) 1913,

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Λονδίνο 3/16 Ιανουαρίου 1913.

Προ μίας ώρας έλαβα το εξής τηλεγράφημα. “Αναχωρούμεν Ηπειρον, επομένως αναχωρήσατε εκ Λονδίνου αμέσως προς συνάντησίν ημών, λαμβάνοντες μέτρα όπως αναγκαιούσαι αποσκευαί εκστρατείας, αποστελλόμενοι εξ 'Αθηνών, σας συναντήσωσι καθ' οδόν. ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ

Φιλιπιάς 13 Ιανουαρίου 1913

Η θέσις θα αλωθή βήμα προς βήμα....

Φιλιπιάς, 20 Ιανουαρίου 1913

.....Τα Γιάννινα θα τα πάρωμεν, αλλά θέλομεν καιρόν. Πριν από ημάς εβιάσθησαν πολύ, και δεν εμελέτησαν διόλου την επιχείρησιν. Πολλά γνώμαι και σχέδια, αλλά όλα ήσαν γενικά, κανέν δεν εξήταζε τα λεπτομερείας. Και αι λεπτομέρειαι είναι σχεδόν το παν. Ωστε ευρήκαμεν πολλά σχέδια αλλά καμμίαν φροντίδα, ούτε δια πυρομαχικά, ούτε δι έργαλεία μηχανικού, ούτε δια τροφήν, ούτε δια νομήν, ούτε δια μέσα μεταφοράς, ούτε δια κατασκήνωσιν των ανδρών, ούτε ...ούτε....

Το σπουδαίον δεν είναι το σχέδιον, αλλά η επιμέλεια και η μεθοδικότης της εκτελέσεως. Και το χειρότερον σχέδον δύναται να επιτύχει λαμπρά αρκεί να εκτελεσθεί με επιμονήν και επιμέλειαν εις όλας του τας λεπτομερείας. Εγώ επήγα σχεδόν παντού δια να ιδώ ό,τι έπρεπε, με τα μάτια μου. Εις το πυροβολικόν, εις τας προφυλακάς, εις το δεξιόν-όπου επροχωρήσαμεν, σχεδόν έως τα χαρακώματα του εχθρού, προφυλαγμένος πάντοτε, και εσπούδασα καλά όλην την κατάστασιν, και έπειτα αρχίσαμεν όλα μεθοδικώς. Αλλά, ένεκα της αταξίας που επεκράτει, χρειάζεται πλέον καιρός και, δυστυχώς αίμα.

Τα Γιάννινα όμως θα τα πάρωμεν! Εκτός αν συμπέσει εν τω μεταξύ η ειρήνη.

Φιλιπιάς 24 Ιανουαρίου 1913

Προχθές έκαμα αναγνώρισιν του εχθρού εις το αριστερόν μας, κακοτοπιές και λάσπες. Έδαφος φοβερό. Τώρα έχω πλήρη ιδέα του συνόλου. Τον εχθρόν τον έχομε ζαλίσει. Αιφνιδίως την νύκτα εις την 1 ώραν, του κάμνομεν τρομερόν κανονίδι και έπειτα παύομεν. Μετά 5,6 ώρας αρχίζομεν πάλιν. Την ημέραν του στέλνομεν αεροπλάνα και του βρέχουν οβίδας. Αυτά όλα, εννοείται, είναι δευτερεύοντα. Διότι το πρωτεύον είναι η έφοδος που θα γίνει εις μίαν στιγμήν που κανείς δεν θα γνωρίζει. Τώρα την προετοιμάζομεν βραδέως, με επιμονήν και υπομονήν δια να είναι κτύπημα τελειωτικόν. Αλλά θα περάσει καιρός ακόμα. Αυτού πρέπει να κάμετε υπομονήν. Από όσα σου γράφω περί πολέμου εις κανένα να μην λέγης τίποτε. Και εν 'γένει όταν σε ρωτούν σιωπή!

Φιλιπιάς 6 Φεβρουαρίου 1913

... Λοιπόν, το κακόν του Σαπουντζάκη ήτο ότι δεν είχε κανέν σχέδιον, το δε Επιτελείον του ήτο διηρημένον και συνεζήτη διάφορα σχέδια, χωρίς να εφαρμόζη κανέν. Εν τω μεταξύ αι μεραρχίαι εποροχώρουν ασκόπως, εγίνοντο μάχαι άσκοποι, εχάνετο κόσμος. Ιδού διατί δεν επετύγχανεν ο Σαπουντζάκης....Πότε θα τελειώση αυτή η ιστορία ;Απο ημάς εξαρτάται. Αλλά εγώ, ομολογώ, δεν εννοώ να παίζω τυχερό παιγνίδι τα Γιάννενα--pile ou face-- (κορώνα γράμματα). Εννοώ να τα πάρω ασφαλώς. Εάν οι Αθηναίοι ανυπομονούν, ας έλθουν αυτοί...

Φιλιπιάς 12 Φεβρουαρίου. 1913.

...Διά δόξαν που μου γράφεις δεν δίδω πεντάραν τσακισμένη. Αλλά είναι ύψιστη εθνική ανάγκη να πάρωμεν τα Γιάννενα, και θα τα πάρω...

Φιλιπιάς 16 Φεβρουαρίου 1913

Πότε θα σε ξαναιδώ; Ο καιρός περνά, αι προετοιμασΐαι μας πλησιάζουν εις το τέλος, θα τελειώσωμεν. Έσκασα εις την εργασΐαν, εις τους κόπους, σωματικούς και διανοητικούς. Βροχές χιόνια, ξενύχτια, οβίδες, σφαΐρες. Αλλά τώρα ετελείωσαν όλα. Η εργασΐα έπαυσε και αναμένομεν την στιγμΐν. Θα επιτύχωμεν; Εγώ έκαμα ότι ήτο δυνατόν δια να επιτύχωμεν και όλα ετοιμάστηκαν δια να επιτύχωμεν



Φιλippiάς, 19 Φεβρουαρίου 1913.

Αυτήν την στιγμΐν 18/2 Πρωΐ, αναχωρούμεν με τον Διάδοχον δια την ψάχην. σΐμερον αρχΐζει την μάχην το πυροβολικόν και αύριον είναι η γενικΐ επίθεσις. Δεν ήτο δυνατόν να φύγω από εδώ χωρίς να στείλω εις εσΐνα και τα παιδιΐα μας χΐλια φιλιΐα, χρυσΐ μου, αγαπημΐνη μου.

Ελπΐζω όλα να τελειώσουν καλά και να σου τηλεγραφήσω από τα Γιάννενα. Χθΐς και προχθΐς ήμουν εις την γραμμΐν με τον Δούσημανην και επέβλεψα όλα, να είναι όλα έτοιμα, ό,τι έπρεπε. Εμεις όλοι εκάμαμεν το καθΐκον μας, τώρα ο Θεός βοηθός!



...το τηλεγράφημα Αριθ. 1532



Πρωτόκολλο Παραδόσεως - Παραλαβής των Ιωαννίνων υπογεγραμμένο από Ξενοφόντα Στρατηγό και τον Ιωάννη Μεταξά