## ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΙΔΗΣ

## Ο ήρωας που αρνήθηκε να παραδώσει τη σημαία στους Γερμανούς



Όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, 27 Απριλίου 1941, η πρώτη τους δουλειά ήταν να στείλουν ένα απόσπασμα υπό τον λοχαγό Γιάκομπι και τον υπολοχαγό Έλσνιτς για να κατεβάσει τη Γαλανόλευκη από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και να υψώσει τη σβάστικα. Οι Γερμανοί αντικρίζουν στο ακραίο σημείο τού βράχου της Ακρόπολης πού δεσπόζει τής πόλης, την γαλανόλευκη σημαία πού θ' αντικατασταθεί από τον αγκυλωτό σταυρό. Η εθνικ ή Σημαία με το μεγάλ ο σταυρό στην μέση λάμπει και τα χρώματά της τονίζουν και τονίζονται από τον Παρθενώνα.

Εκεί στην θέση Καλλιθέα, στο ανατολικό σημείο του Ιερού Βράχου ο επικεφαλής του αποσπάσματος ζήτησε από τον εύζωνο που φρουρούσε τη σημαία μας να την κατεβάσει και να την παραδώσει. Ο απλός αυτός φαντάρος, όταν στις 8:45 το πρωί έφθασαν μπροστά του οι κατακτητές της χώρας μας κα με το δάκτυλ ο στην σκανδάλη των πολιβόλων τους, τον διέταξαν να κατεβάσει το Εθνικό μας σύμβολο δεν έδειξε κανένα συναίσθημα.

Δεν πρόδωσε την τρικυμία της ψυχής του. Ψυχρός, άτεγκτος και αποφασισμένος.. απλά αρνήθηκε! Οι ώρες της περισυλλογής, που μόνος του είχε περάσει δίπλα στην σημαία, τον είχαν οδηγήσει στη μεγάλη απόφαση..."ΟΧΙ"! Αυτό μονάχα πρόφερε και τίποτε άλλο. Μια απλ ή λέξη, με πόση όμως τεράστια σημασία κα αξία. Η Ελληνική μεγαλοσύνη. Ο εύζωνας τυλίχτηκε με τη σημαία, έτρεξε ως την άκρη του Ιερού Βράχου και μπρος στα μάτια των εμβρόντητων Γερμανών ρίχτηκε μ' ένα σάλτο στον γκρεμό, βάφοντας το εθνικό μας σύμβολο με το τίμιο αίμα.

Η γερμανική στρατιωτική διοίκηση Αθηνών υποχρέωσε την προδοτική κυβέρνηση Τσολάκογλου να δημοσιεύσει στον Τύπο ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο φρουρός της σημαίας μας, υπέστη έμφραγμα από την συγκίνηση όταν του ζητήθηκε να την παραδώσει.

Όμως οι στρατιώτες κι οι επικεφαλής του γερμανικού αποσπάσματος είχαν συγκλονιστεί απ' αυτό που είδαν και δεν κράτησαν το στόμα τους κλειστό. Στις 9 Ιουνίου η είδηση δημοσιεύθηκε στην DAILY MAIL με τίτλο: "**A Greek carries his flag to the death**" (Ένας Έλληνας φέρει την σημαία του έως τον θάνατο).



Ever since May 1941, a story has existed that a young Evzone soldier on guard duty at the flagpole that day, Konstantinos Koukidis, rather than surrender the Greek flag to the Germans, instead wrapped himself in it and jumped off the Acropolis to

his death. The story was first reported in the Press in the Daily Mail of June 9, 1941, having been submitted by its Cairo correspondent who stated that 'the story has just reached me through Greek channels'.

Η θυσία του Έλληνα στρατιώτη έγινε αιτία να εκδοθεί διαταγή από τον Γερμανό φρούραρχο <u>να υψώνεται και η ελληνική σημαία δίπλα στη νερμανική</u>. Μέχρι πριν από λίγ α χρόνια, εκ εί στα Αναφιώτικ α κ άτω από τον Ιερό Βράχο, ζούσαν ακόμα αυτόπτες μάρτυρες, που είδαν το παλληκάρι να γκρεμοτσακίζεται μπροστά στα μάτια τους τυλιγμένο με την Γαλανόλευκη. Και κάθε χρόνο, στο μνημόσυνό του στις 27 Απριλίου, άφηναν τα δάκρυά τους να κυλήσουν στη μνήμη του.

Ουδείς ενδιαφέρθηκε ποτέ να καταγράψει την μαρτυρία τους. Κωνσταντίνος Κουκίδης είναι τ' όνομα του ευζώνου (κατά μια άλλη άποψη ήταν 17χρονος νέος της Ε.Ο.Ν. «Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας»). **Κωνσταντίνος Κουκίδης** είναι τ' όνομα αυτού του ΕΛΛΗΝΑ και στολή του η Σημαία μας.



Κλέστε κι αυτόν τον εθνομάρτυρα στην ψυχή σας κ οντά στους άλλους. Απαιτείστε να γραφτεί τ' όνομά του στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας. Ψιθυρίστε το, έστω και βουβά, μέσα σας, κάθε φορά που αντικρίζετε τη σημαία μας. Πείτε στα παιδιά σας ότι αυτή η σημαία, έχει βυζάξει ποταμούς ελληνικού αίματος, για να μπορεί αγέρωχη να κυματίζει την τιμή και την αξιοπρέπειά μας. Άραγε τι σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ αυτού του παλικαριού και των σύγχρονων εφιαλτών που κ άνε την σημαία μας, αλλ ά κ α αυτών που το επιτρέπουν; Το μνημείο του [Ηρωα Κωνσταντίνου Κουκίδη] στο σημείο που βρήκε ηρωικό θάνατο.

Εκτός από το δημοσίευμα της Daily Mail, ο τότε αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος έγραφε στα απομνημονεύματά του : « Ο Έλλην φρουρός της Ελληνικής Σημαίας επί της Ακροπόλεως, μη θελήσας να παραστεί μάρτυς του θλιβερού θεάματος της αναρτήσεως εις τον ιστόν, της εχθρικής σημαίας, όρμησεν εκ της Ακροπόλεως κρημνισθείς κατεφονεύθη. Εκάθησα στο γραφείο μου περίλυπος μέχρι θανάτου και δακρύων».

Ο Βρετανός ιστορικός Nicholas Hammond (1907 – 2001), καθηγητής του Κέμπριτζ, αξιωματικός Ειδικών Επιχειρήσεων Καΐρου κατά την Κατοχή, γράφει χαρακτηριστικά:

« Την 27η Απριλίου 1941, λίγο προτού χαράξει, όλα ήσαν κλειστά. Τότε έμαθα ότι οι Γερμανοί διέταξαν το φρουρό (ενν. της σημαίας) της Ακροπόλεως να κατεβάσει το Ελληνικό Σύμβολο. Πράγματι, εκείνος, μετά την υποστολή, τυλίχθηκε με αυτήν και αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον βράχο.»

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΙΔΗΣ – Ο Θρυλικός Πρώτος στην Ευρώπη Αντιστασιακός κατά των Ναζί Κατακτητών** «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» αρ.φύλλου 148 3 Απριλίου 2004



"Το βάρος των στοιχείων υποδηλώνει ότι ο Κουκίδης - όποια στολή και αν φορούσε - ήταν ένα πραγματικό πρόσωπο και ότι η ιστορία της αυτοκτονίας είναι αυθεντική.Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες είδαν το σώμα του να πέφτει από τα βράχια και να αναπαύεται στην οδό Θρασύλλου, όπου κάποτε υπήρχε μνημείο για τη θυσία του. Οι μάρτυρες λένε ότι τον έβαλαν σε ένα καροτσι μεταφορας παγου και τον έσυραν για να ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, όχι μακριά. τέτοιο ήταν το δραματικό αλλά ταπεινό τέλος του τελευταίου ήρωα της άμυνας και της πτώσης της Ελλάδας". \*\*

The Day Koukidis Took Down the Nazi Flag from the Acropolis "The weight of evidence suggests that koukidis - whatever the uniform he was wearing - was a real person, and that the suicide story is authentic. several eyewitnesses saw his body tumbling down the rocks to come to rest on Thrasyllou street, where a monument to his sacrifice once stood. The witnesses say he was put in a ice cart and trundled to a burial in Athens first cemetery not far away. such was the dramatic yet humble end of the last hero of the defence and fall of greece." \*\*

\*\*Πηγή: Απόσπασμα από το βιβλίο
The defence and fall of Greece - John Carr
(Δημοσιεύθηκε το 2020)
Σελίδα 235-236

magic, a white Sunderland roared up from the south, settling on the water. 'Now what are you going to do?' the prince asked Wilson.

'I'll do what a lot of generals in history have done before me,' 'Jumbo' replied. 'I'll sit on my suitcases.'

Prince Peter was the last to get on board the Sunderland, after he and Smith Dorrien broke up and burned their car to keep it out of German hands. Seventy-five men were crammed into the flying boat's cavernous fuselage and the pilot was wondering how he could get airborne. The prince stretched out on the floor under the chain-smoking Maniadakis' feet, and at once fell asleep, oblivious to the soft rain of cigarette ash falling on his face. The pilot waited until nightfall to take off, but Heywood, looking through a window, saw German units coming down the road from Argos. The Sunderland's growling engines turned over slowly so as not to attract the enemy's attention, moving the great flying boat fifteen miles out to sea. There it waited until 5.00 am, when the pilot pushed forward the throttles and the heavily-loaded Sunderland ploughed a large distance through the choppy waves before finally lifting off. Even then, the flying boat flew almost at wave-top height, its fuselage groaning under the strain, touching down at Souda Bay in Crete at 6.45 am. 'There was never a more welcome sight,' Peter wrote.<sup>28</sup>

Almost at the same hour, in the early morning of 27 April, the first German columns of the 6th Mountain Division appeared in the northern outskirts of Athens. The columns rumbled down deserted Kifissias Avenue – the same road up which Grazzi had driven to deliver his ultimatum to Metaxas a mere six months before to the day - and into the city where a capitulation committee headed by a mere army corporal waited at the junction of Kifissias and Alexandras Avenue with orders to let the Germans through after a token halt. Within a few minutes the German lieutenant colonel in charge of the advance guard had received the formal surrender of Athens, and the lead motorcyclists continued down Vassilissis Sophias, towards the centre, the growl of the engines echoing off the faces of the upscale apartment blocks of Ambelokipi and Kolonaki. One eyewitness said the German riders 'looked neither to the left or the right, sitting upright, like conquerors'. 29 Few were about. The Athenians, numb with defeat, shut themselves up in their homes. The lead column turned left at Syntagma Square, in the shadow of the Grande Bretagne Hotel and headed down Amalias Avenue towards the Acropolis. At 8.45 am a guard detachment under a Captain Jacobi walked up through the Propylaia and past the Parthenon to where the Greek flag was fluttering on the eastern parapet of the Acropolis overlooking the city centre. Jacobi had orders to haul the flag down and replace it with the swastika. And here is where the final dramatic act in the fall of Greece is caught up in the mist of romantic legend.

It was reported, by both German and Greek sources, that Jacobi approached the Greek guard on duty at the Acropolis, a soldier named Constantine Koukidis, and ordered him to take down the Greek flag on the eastern parapet so that it could be replaced with the swastika. Koukidis refused. Jacobi then ordered a German soldier to do the deed, which he did, handing the flag over to Koukidis. Within seconds, before anyone could react, Koukidis wrapped himself in the flag, ran to the parapet and jumped to his death 60m below.

So far, there is general agreement. But just who Constantine Koukidis was has been surprisingly controversial. Most accounts say he was an Evzone guard. Yet recent research has turned up no mention of his name in the Evzone rolls. This has suggested to some that Koukidis never really existed. The Cairo correspondent of the *Daily Mail*, reporting the story on 9 June 1941, mentions merely 'a Greek soldier' and is vague on sources. As by the time the Germans entered Athens the Greek army had ceased to exist as a command organization, what would an Evzone on active duty be doing? Others claim that Koukidis was not in fact a soldier but a member of the fascist EON National Youth Organization whose duties included guarding the Acropolis. It was in his EON uniform that he leapt to his death wrapped in the flag, and his true identity was hushed up in the politically-correct antifascist post-war years.<sup>30</sup>

The weight of evidence suggests that Koukidis – whatever the uniform he was wearing – was a real person, and that the suicide story is authentic. Several eyewitnesses saw his body tumbling down the rocks to come to rest on Thrasyllou Street, where a monument to his sacrifice now stands. The witnesses say he was put in an ice-cart and trundled to a burial in Athens' First Cemetery not far away. Such was the dramatic yet humble end of the last hero of the defence and fall of Greece.