

## Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

Η Κυβέρνησις Μεταξά πιθανὸν εἶναι νὰ ἔχῃ ὑποπέσει εἰς σφάλματα τὰ ὅποια τὸ κοινὸν δὲν γνωρίζει καὶ τὰ ὅποια καὶ ἡμεῖς δὲν γνωρίζομεν. Τὰ σφάλματα αὐτά, ἀν γνωρίζουν τὰ κόμματα, ἔχουν τὴν ὑποχρέωσιν νὰ τὰ καταγγείλουν ἐνα πρὸς ἓνα. Εἶναι πιθανὸν ἐπίσης νὰ παρουσιάζῃ ἀνικανότητα καὶ βαρεῖαν ἀμέλειαν περὶ τὴν διαχείρισιν τῶν δημοσίων πραγμάτων ἡ Κυβέρνησις Μεταξά. 'Αλλ' ἡ ἀνικανότης αὐτή καὶ ἡ βαρεῖα ἀμέλεια θὰ ἔχουν τὰς ἐκδηλώσεις των, καὶ τὰς ἐκδηλώσεις αὐτὰς θὰ ὥφειλον ἐπίσης νὰ καταγγείλουν τὰ κόμματα. Τὰς σπατάλας μόνον καὶ τὴν εἰς παροχάς εύκολίαν τῆς Κυβερνήσεως ὅπου ἀν ὑπάρχουν, δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ καταγγείλουν τὰ κόμματα, διότι αὐτὰ ἐγχρίνουν τὰς δαπάνας, προσυπογράφουν τὰς ἔξοδα καὶ νομιθετοῦν διὰ λογαριασμὸν της. Θὰ ἡθέλομεν νὰ διατυπωθοῦν σαφεῖς αἱ καταγγείλαι αὐταί, διότι ἡμεῖς καὶ πολὺς ἄλλος κόσμος ιστάμεθα καλῇ τῇ πίστει παρὰ τὸ πλευρὸν τῆς σημερινῆς Κυβερνήσεως —καταστάσεως μᾶλλον κατὰ τὴν ίδιαν μας ἀντίληψιν— καὶ θὰ ἡθέλομεν νὰ μάθωμεν τί ἐπὶ τέλους τεκταίνεται εἰς τὰ πάρασκήνια τὸ ὅποιον ἡμεῖς ἀγνοοῦμεν, τί γίνεται εἰς βάρος τῆς χώρας, τὸ ὅποιον δὲν ἀντελήφθημεν, καὶ διατί ἡ Κυβέρνησις, εἰς τὴν ὅποιαν ἐδόθη πίστωσις πέντε μηνῶν, πρέπει νὰ πέσῃ τώρα πρὸς ἔξαντλήση τὴν πίστωσίν της. Φύλοι τοῦ κ. Μεταξά δὲν κατορθώσαμεν νὰ εἰμεθα ἐπὶ εἴκοσι ἔτη καὶ δὲν εἰμεθα τώρα: ἀφοῦ ὅμως ἀλλεπάλληλοι ἀτυχίαι, ἀπο-

γοητεύσεις ἐκ μέρους τῶν ζώντων καὶ κενά ἐκ μέρους νεκρῶν ἐστέρησαν τὴν παλαιὰν παράταξιν τῆς ὅποιας μετέσχομεν τὸ πλεῖστον τῶν ισχυρῶν τῆς ἀνθρώπων, εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ κ. Μεταξά ἡθελήσαμεν ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς νὰ συγκεντρώσωμεν τὰς ἐλπίδας μας τὰς σχετικὰς πρὸς τὴν εὐημερίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν στερέωσιν τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος καὶ ὁμολογοῦμεν ὅτι δὲν θέλομεν ἀναιτίως καὶ ὑπακούοντες εἰς δημοκόπων φωνὰς ν' ἀπελπισθῶμεν.

Θέλομεν μᾶλλον, ἐπειδὴ τὸν βενιζελισμὸν τὸν ἔζησαμεν, τὸν ἐδιδάχθημεν, τὸν γνωρίζομεν, καὶ γνωρίζομεν ὅτι ὁ βενιζελισμὸς οὐδέποτε θ' ἀνεχθῆ τὸν κ. Μεταξάν Κυβερνήτην, ὃσονδήποτε καὶ ἀν ὁ κ. Μεταξάς θελήσῃ νὰ εἶναι εὐνοϊκὸς πρὸς αὐτόν, θέλομεν, ἀμα καὶ ἀπὸ τὸν βενιζελισμὸν ἀνατραπῆ ὁ κ. Μεταξάς, νὰ κρατήσωμεν τὸν κ. Μεταξάν ίδικον μας, δηλαδὴ ἀρχηγὸν τῆς καταστάσεως καὶ τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, ἐνσυντὸν τοῦ ὅποιον θὰ παραταχθοῦν μεθαύριον ἡνωμένοι, Δημοκράται, Φιλελεύθεροι, ἐκδικηταὶ καὶ ἀπότακτοι, καὶ ὑπέρ τοῦ ὅποιον, θέλοντες ἡ μή, καὶ ἀπογοητευμένοι ἡ μή, θὰ ἀγωνισθῶμεν. 'Αλλ' ἀν ὁ κ. Μεταξάς δὲν εἶναι καλός; "Αν κακῶς διαχειρίζεται τὰ κοινά; "Αν διαπράττῃ ἐγκλήματα; "Αν... — ἀλλ' αὐτά, παρ' ὅτι δημοσιογράφοι ἡμεῖς, δὲν τὰ γνωρίζομεν, δὲν μᾶς τὰ λέγουν, δὲν καταγγέλλεται τίποτε καὶ ὀκούεται μόνον ὅτι «ὁ κ. Μεταξάς ἔχει φθαρῆ», ὅτι ἡ

Κυβέρνησίς του «έφθαρη». Φθαρῆ, έφθάρη, ᔁχειρίζονται πάντοτε οἱ ἐκτὸς τῆς Ἀρχῆς διὰ τοὺς ἐντὸς αὐτῆς, λέξεις εἰς τὰς ὄποιας ἀπήντησε κάποτε ὁ ἴδρυτὴς τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος, ὅταν τοῦ ἔλεγε εἰς ἐκ τῶν ὄπαδῶν του νὰ μὴ λάβῃ μέρος εἰς μίαν ἀπὸ τὰς μετανοεμβριανὰς Κυβερνήσεις, τῆς Κυβερνήσεως τοῦ 1920, «διὰ νὰ μὴ φθαρῇ»:

— Καθῆκον τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν εἶναι νὰ ἀναλίσκωνται, ἐν τῇ ἔξουσίᾳ.

«Μεταξίζομεν», εἶπε κάποιος ἀπὸ

τοὺς ἀναγνώστας μας χθές. Ἐλλὰ δὲν «μεταξίζομεν»· εἴμεθα ἀπλῶς ψυχροὶ τῆς καταστάσεως θεαταί, βλέπομεν μίαν Κυβέρνησιν ἡ ὁποία προσπαθεῖ νὰ ἐργασθῇ καὶ ὄπωσδήποτε δὲν ἀποτυγχάνει, ἐνθυμούμεθα τὴν τετραετίαν τῶν Φιλελευθέρων, τὴν ἰδικήν μας μετὰ τὸ κίνημα ἐποχήν, τὴν Κυβέρνησιν τῆς Κοσμογονίας, καὶ σκεπτόμεθα ὅτι θὰ ἥμεθα ἄδικοι ἢν δὲν ὡμολογούμεν ὅτι τὰ πράγματα τὰ σημερινὰ δὲν εἶναι χειρότερα ἀπὸ τὰ τότε.

Εἶναι —μεταξύ μας— καλλίτερα.